

MC-tuần V-thứ sáu

(Gr 20,10-13/Ga 10,32-42)

Duyên Thập Tự Lê Văn Đoàn

Một Giọt Nước Làm Trần Ly

Chúng ta lại gặp nhau vào thứ sáu tuần thứ năm Mùa Chay này, một thời gian thích hợp để suy ngẫm, hoán cải và ăn năn. Phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta hai nhân vật nổi bật, hai người có đức tin đối diện với sự thù địch, sự bắt bớ: tiên tri Giêrêmia và Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Kinh nghiệm của các Ngài, - mà chúng ta suy niệm qua các bài đọc hôm nay (Giêrêmia 20,10-13 và Gioan 10,32-42) -, vang vọng với một sức mạnh đặc biệt trong Mùa Chay này, và mời gọi chúng ta xem xét lại cuộc sống của chính mình.

1. Thử thách của Giêrêmia: Bị mọi người lên án

Trong sách ngôn sứ Giêrêmia, chúng ta nghe thấy tiếng kêu của một người bị dồn vào chân tường, bị bao vây bởi sự thù hận. Kẻ thù của ông đã đặt cho ông biệt danh “lão tứ phía kinh hoàng”, một cách diễn đạt cho thấy chiều sâu của sự ghê tởm của họ, mong muốn thấy ông bị tiêu diệt. Họ theo dõi ông, rình rập những sai lầm của ông, tìm kiếm cái cớ nhỏ nhất để lên án ông. Ngôn sứ Giêrêmia cô đơn, bị cô lập, bị bao vây bởi kẻ thù. Mỗi lời nói cay độc, mỗi ánh mắt căm ghét, mỗi hành động xảo quyệt của họ là một giọt nước thêm vào một chiếc bình đã đầy đau khổ, một giọt nước làm nó tràn ra.

Tuy nhiên, giữa thử thách này, ngôn sứ Giêrêmia không để mình bị nhấn chìm bởi tuyệt vọng. Ông trú ẩn trong cầu nguyện, ông đặt niềm tin vào Thiên Chúa, vào sự công bình của Người. Ông biết rằng Chúa là thành lũy, là người bảo vệ của ông. Ông tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ giải thoát ông khỏi kẻ thù của mình. Niềm tin vững chắc này là một bài học cho chúng ta. Trong những lúc khó khăn, bị cô lập, bị bắt bớ, chúng ta có thể hướng về Thiên Chúa với cùng một đức tin như Giêrêmia không?

Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra kinh nghiệm của Giêrêmia trong chính kinh nghiệm của Chúa Giêsu. Hãy tưởng tượng, Chúa Giêsu bị bao quanh bởi những kẻ gièm pha, những người Phariseu và các kinh sư, những người tìm cách gài bẫy, làm mất uy tín của Ngài. Họ xem xét những lời nói của Ngài, giải thích sai những hành động của Ngài và âm mưu chống lại Ngài.

2. Thử thách của Chúa Giêsu: Bị ném đá

Tin Mừng Gioan đưa chúng ta vào một bầu không khí căng thẳng ngày càng tăng. Chúa Giêsu, ngày càng gần đến cuộc Khổ Nạn của Ngài, phải đối mặt với sự thù địch ngày càng tăng từ những người Do Thái. Họ lấy đá ném Ngài, buộc tội Ngài phạm thượng vì Ngài tự xưng là Con Thiên Chúa. Đây là giọt nước làm tràn ly! Lời buộc tội này, kết quả của sự hiểu lầm và mù quáng của họ, là giọt nước làm tràn ly hận thù của họ.

Đối diện với mối đe dọa này, Chúa Giêsu không hoảng sợ. Ngài nhắc nhở họ về những việc lành mà Ngài đã thực hiện nhân danh Cha Ngài, những việc làm chứng minh cho thần tính của Ngài. Nhưng trái tim của họ khép kín, chai đá vì kiêu ngạo và tự mãn. Cuối cùng, Chúa Giêsu rút lui, rời khỏi bầu không khí vô tín và bạo lực này. Sự rút lui này không phải là một sự trốn chạy, mà là một cách để bảo vệ cuộc sống của Ngài, để tiếp tục thực hiện ý muốn của Cha Ngài cho đến cùng.

Thái độ của Chúa Giêsu chất vấn chúng ta. Chúng ta phản ứng thế nào khi đối mặt với sự hiểu lầm, sự từ chối, sự thù hận? Chúng ta có thể giữ bình tĩnh, trả lời bằng sự dịu dàng và chân thật, hay chúng ta để mình bị cuốn đi bởi sự tức giận và bạo lực?

3. Chúng ta có phải là một giọt nước nữa không?

Hai câu chuyện trên kia, câu chuyện của Giêrêmia và câu chuyện của Chúa Giêsu, mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm sâu sắc. Tất cả chúng ta, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, đều phải đối mặt với đau khổ, bất công, bất bớ. Nhưng điều cần thiết là tự hỏi: có phải đôi khi chúng ta cũng là những người thêm một giọt nước vào một chiếc bình đã đầy đau khổ không?

Chúng ta đã làm tổn thương ai đó bằng lời nói, hành động, phán xét của mình chưa? Chúng ta có góp phần tạo ra một bầu không khí căng thẳng, chia rẽ, thù hận không? Chúng ta có thiếu lòng trắc ẩn, lòng thương xót, tình yêu đối với anh chị em của mình không?

Mùa Chay là thời gian hoán cải, thời gian để chúng ta quay lưng lại với điều ác và hướng về điều thiện. Đây là thời gian để xin Thiên Chúa và những người chúng ta đã làm tổn thương tha thứ. Đây là thời gian để chúng ta cam kết không thêm những giọt cay đắng vào chiếc bình cuộc đời của người khác, mà ngược lại, đổ vào đó những giọt dịu dàng, niềm vui, hy vọng.

Nguyện xin tấm gương của ngôn sứ Giêrêmia và Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta trên con đường hoán cải này. Nguyện xin đức tin vững chắc của các Ngài truyền cảm hứng cho chúng ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa, ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất. Và xin tình yêu vô điều kiện của các Ngài thúc đẩy chúng ta yêu thương người thân cận như chính mình, bằng lời nói và việc làm.